

*Herinner mij, maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Na een zeer arbeidzaam leven,  
vol zorg voor allen die hem lief en dierbaar waren,  
is tot onze droefheid van ons heengegaan

de heer

## François Kuylen

Geboren te Lillo op 19 januari 1946 en  
overleden in het ZNA Jan Palfijn te Merksem op 25 augustus 2020.

Echtgenoot van mevrouw Lia Van Aelst

Omwille van de coronamaatregelen zal het afscheid  
en de asverstrooiing in beperkte kring plaatshebben.

*Dit melden u:*

Lia Van Aelst

*zijn echtgenote*

Serge Kuylen

*zijn zoon*

Diante Kuylen en Francis Weyns

Aster Kuylen

Leni Kuylen

Lise Kuylen

Niels Kuylen

*zijn 5 schatten van kleinkinderen*

Zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

De families Kuylen, Van Aelst, Cleiren en Rutten.

Met dank aan de dokters en het personeel van ZNA Jan Palfijn, afd.  
palliatieve zorgen voor hun toewijding, liefdevolle zorgen en steun.